

1. ΣΤΙΓΜΑ

Μέσο: TA NEA

Ημ. Έκδοσης: . . . 05/02/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 05/02/2016

Σελίδα: 7

Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - <http://www.innews.gr>



Στίγμα



ΤΟΥ Γιώργου Χρ. Παπαχρήστου

Ξέφραγο αμπέλι

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ που θα μας απασχολήσει σήμερα – το κάνω να φαίνεται σαν εισήγηση σε συνέδριο Έρευνας και Καινοτομίας – ονομάζεται Κλεωνταντίνος Φωτάκης και είναι, όπως σωστά αντιλήφθηκαν ήδη οι clever n' smart αναγνώστες μου, ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης, για το περί ου ο λόγος σοβαρό γνωστικό αντικείμενο.

Άγνωστος στο ευρύ κοινό, κάτι που αποτέλεσε σοβαρό κίνητρο για μένα να ασχοληθώ μαζί του, προκειμένου να του χαρίσω τα 15 λεπτά δημοσιότητας που του αναλογούν, είναι από αυτή την κατηγορία των πολιτικών που έφαγαν τα χρόνια τους στα πανεπιστήμια και ακολούθως έφαγαν την «πετριά» να γίνουν πολιτικοί.

Στην προηγούμενη φάση της καριέρας του ήταν διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λείζερ – μάλιστα, η πτωχή τήλην τμια Ελλάς διαθέτει και τέτοιο Ινστιτούτο, τι το κάνει δεν ξέρω.

Αυτός λοιπόν ο καταπληκτικός τύπος που ονομάζεται Φωτάκης και το είχε όνειρο ζωής να γίνει υπουργός, έστω και αναπληρωτής του υπουργού Φίλη, τον Οκτώβριο του 2015, παρατίνει έως το τέλος του χρόνου με ΠΝΠ (για από αυτές τις ΠΝΠ τις οποίες θα... καταργούσε διά παντός ο ΣΥΡΙΖΑ – λέμε τώρα) την αξιολόγηση και τις κρίσεις του επιστημονικού προσωπικού των Ινστιτούτων Έρευνας και Τεχνολογίας. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι αφαιρεί το δικαίωμα από νέους επιστήμονες με λαμπρά επιστημονικά ερόδια να κριθούν και να εξελιχθούν.

Γιατί το κάνει αυτό κανείς δεν ξέρει, αλλά όλοι ψιθυρίζουν ότι για να το κάνει κάτι «παίζεται», μια που ο ίδιος για να γίνει υπουργός ανέστειλε την ιδιότητά του ως διευθυντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λείζερ.

Τον Δεκέμβριο του 2015, όμως, και διαρκούσης της αναστολής των κρίσεων των επιστημόνων των συμβουλίων, τι κάνει ο τεράστιος; Προκηρύσσει τρεις θέσεις ερευνητών Α' βαθμίδας για το Ινστιτούτο του οποίου πρόστατο πριν αναλάβει υπουργός, ενώ ισχύουν οι απαγορεύσεις που εκείνος έχει επιβάλει!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο πριν λήξει η προθεσμία της πρώτης ΠΝΠ, με άλλη Πράξη Νομοθετικού Περιχομένου, τον Δεκέμβριο του 2015, παρατίνει τις διαδικασίες για τις κρίσεις των επιστημόνων έως τις 31/7/2016.

Εξάλλοι επιστήμονες διαμαρτύρονται, αλλά ποιος τους ακούει;

Δεν λέω ότι ο Τσίπρας δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει και πρέπει να ασχοληθεί σώνει και καλά με τον Φωτάκη, όπως και με τον κάθε Φωτάκη που έφερε στη ζωή μας θεία εμπνεύσει. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να βρει χρόνο να δει τι κάνουν, με τι ασχολούνται και ποιες αποφάσεις παίρνουν αυτοί που έχει διορίσει στην κυβέρνηση;

Εγώ λέω ότι πρέπει. Αλλά το θέμα δεν είναι τι λέω εγώ, το θέμα είναι τι σκέφτεται εκείνος...

Μαθήματα Ιστορίας

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, φοιτητές, νοικοκυρές, μικρομεσαίοι, αγρότες, επιστήμονες, καθηγητές, δάσκαλοι, η λεγόμενη μεσαία τάξη της Αργεντινής, κατέκλυσαν την πλατεία Πλάσα ντε Μάγιο του Μπουένος Άιρες και συγκρούστηκαν άγρια με την αστυνομία. Η χώρα βρισκόταν από ετών σε καθεστώς σκληρής λιτότητας, ίσχυαν capital controls και δεν υπήρχε προοπτική από πουθενά. Οι άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί διαδηλωτές, αλλά κάποια στιγμή το μαινόμενο πλήθος ξέφυγε από τα μέτρα που είχε λάβει η αστυνομία και άρχισε να πολιορκεί το προεδρικό μέγαρο. Μπροστά στον κίνδυνο να γίνει βορά του όχλου, ο πρόεδρος της χώρας Φερνάντο ντε λα Ρουά πήρε τη μεγάλη απόφαση: να εγκαταλείψει εσπευσμένα το προεδρικό μέγαρο Κάσα Ροσάδα με πολεμικό ελικόπτερο από την ταράτσα του προεδρικού.

Η εικόνα του αργεντινικού προέδρου να διαφεύγει εκόν άκων με ελικόπτερο σημάδεψε έκτοτε τις αντικυβερνητικές και αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις ανά τον κόσμο – έγινε το όνειρο του κάθε εξεγερμένου αντικυβερνητικού διαδηλωτή.

Δεκαπέντε χρόνια πριν, στη μακρινή, βασανισμένη και τόσο όμοια με εμάς Αργεντινή συνέβησαν αυτά...

Χθες στο κέντρο της Αθήνας χιλιάδες διαδηλωτές τραγουδούσαν εν χορώ το «Μια νύχτα μαγική σαν την Αργεντινή, να δούμε στα ελικόπτερα Αλέξη ποιος θα μπει».

Χθες στο κέντρο της Αθήνας χιλιάδες διαδηλωτές τραγουδούσαν εν χορώ «Μια νύχτα μαγική σαν την Αργεντινή, να δούμε στα ελικόπτερα Αλέξη ποιος θα μπει».

Ο Αλέξης χθες ήταν Λονδίνο. Ασφαλώς τα έμαθε. Καλό είναι να ρίξει καλά ματιά τι έγινε στην Αργεντινή πριν από δεκαπέντε ακριβώς χρόνια...

Επιτυχίες

ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ήταν πραγματικά πολιτικό γεγονός. Όχι μόνο για τις δεκάδες χιλιάδες τών ανά τη χώρα διαδηλωτών, αλλά και για τα αξιοσημείωτα που σημειώθηκαν. Αναφέρω ως κορυφαίο παράδειγμα το κλείσιμο των καφετεριών της Λάρισα! Οποιοσ ξέρει από Λάρισα, από Θεσσαλία γενικά, καταλαβαίνει τι επισημαίνο αυτή τη στιγμή: Ε-ΚΛΕΙ-ΣΑΝ οι καφετέριες της πόλης. Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της. Που αναστενάζουν οι καρέκλες (πέντε στον καθένα αναλογούν, μια να κάθεται και από μία για τα τέσσερα άκρα του!) από τις φραγεδιές και τους φρέντο. Δηλαδή, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Τα ύστερα του κόσμου. Αλλη μια (μεγάλη) επιτυχία Τσίπρα. Αυτό μόνο θα πω...

Περί τιμής

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ που ακούστηκαν χθες στις διάφορες πορείες του κέντρου της Αθήνας ακούστηκε από τους διαδηλωτές και το παρακάτω, το οποίο ανέσχυρα ακριβώς λόγω περιχομένου: «Μισθούς, συντάξεις τα κάνατε κοιμήλα, Τσίπρα θα έχεις την τύχη του Κουβέλη!».

Αυτός λοιπόν ο μαρμπα-Φώτης (Κουβέλης), έδωσε χθες συνέντευξη (στο ραδιόφωνο Πρακτορείο) αναφορικά με το τι συζήτησε την Τρίτη με τον Τσίπρα, δίδει αγωνιώδεις απ' άκρη σ' άκρη η πατρις. Και τι είπε το άτομο (ασφαλώς για να με... επιβεβαιώσει για όσα έγγραφα την Τετάρτη περί αξιοπρέπειας στην πολιτική):

«Οι εισηγητές μας διαφορετικής πολιτικής – και αυτή αναφέρεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα στα κόμματα του δημοκρατικού τόξου – σφειλύν να πουν ποια είναι η διαφορετική επιλογή, η διαφορετική πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα και εν προκειμένω η κυβέρνηση με την υλοποιημένη πολιτική της, όταν μάλιστα μερικούς μήνες πριν υπεδείκνυν – η μνήμη σφειλνει να είναι ζωντανή – το Ναι στο δημοψήφισμα και στο να υπάρξει συμφωνία και όποια να είναι»!!!

Ητοι, σε απλά ελληνικά, φταίει η αντιπολίτευση που κλονίζεται ο Τσίπρας και μπορεί να πέσει χωρίς να προλάβει να με κάνει και εμένα υπουργό! Η αξιοπρέπεια είναι σαν την τιμή, πιστεύω. «Η τιμή τιμή δεν έχει, και χαρά στον που την έχει» έλεγαν παλιά!

Οινογευσία

ΣΕ ΑΥΤΕΣ τις δύσκολες από κάθε άποψη ώρες η σκέψη μου στρέφεται στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και του κυβερνητικού του εταίρου, των ΑΝΕΛ, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι – τους υποχρεώνουν προφανώς οι αρχηγοί τους – να υποστηρίξουν απόψεις που σε διαφορετική περίοδο (και περιπτώση) θα μπορούσαν χαλαρά να σε οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι κάτι... πίνουν και δεν μας δίνουν και εμάς των υπολοίπων να αισθανθούμε το ίδιο χαλαροί, χαρούμενοι και ευτυχημένοι. Ανθολογώ από τις δηλώσεις του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ονομάτι Ρήγα, το ακόλουθο: «Τη θέλουμε την πίεση αυτή (από τις διαδηλώσεις δηλαδή), γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα και γιατί ενώ υπάρχει συμφωνία, οι θεσμικοί επιμένουν σε συγκεκριμένα ζητήματα».

Και από της εκπροσώπου Τύπου των ΑΝΕΛ κυρίας Χρυσοβελώνη το εξής επίσης συγκλονιστικό, το οποίο κατατάσσω ανεπιφύλακτα στην κατηγορία αλλού πατάω και αλλού βρίσκω: «Οι πολίτες μέσα από τις πορείες και τις διαδηλώσεις στέλνουν ένα πηχρο μήνυμα στους δανειστής που επιχειρούν να μας έβαλουν μέτρα λιτότητας... Good Wines, εύχομαι, ολοψύχως!»



ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΕΞΕΟΥ