

Συνδιοργάνωση:



Περιφέρεια Κρήτης  
Περιφερειακή Ενότητα  
Ηρακλείου



ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

**ΚΥΡΙΑΚΗ  
26/7**



ΟΙ ΣΠΥΡΤΟΥΛΗΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ:



**50 ΚΥΝΗΓΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 14:00





Μια φορά και έναν καλοκαιρινό καιρό, σ' ένα μακρινό χωριό υπήρχαν κάτι μικροσκοπικά μπλε πλασματάκια με λευκούς σκούφους, τα λεγόμενα «Στρουμφς». Μια παρέα αγαπημένη... ή μήπως όχι; Θα γνωρίσετε τον πρωταγωνιστή μας και θα καταλάβετε.

Ο Σπιρτούλης συνεχώς προσπαθεί να μπει στο γερο-μανιτάρι του Παπα-στρουμφ, αλλά πάντα κάτι κάνει λάθος στις σκονισμένες συνταγές του αρχηγού και όλο το χωριό έρχεται σε ρίξη και ταραχές. Βλέπετε, τα υπόλοιπα Στρουμφάκια έχουν πια απηυδήσει απ' όλη αυτή την κατάσταση και μέσα στο θυμό τους και την οργή τους τον σπρώχνουν, τον κοροιδεύουν και τον μειώνουν.

Ο Σπιρτούλης όλα αυτά τα περιστατικά τα έγραφε κατά καιρούς σ' ένα μικροσκοπικό ημερολόγιο. Όταν, λοιπόν, ένα βράδυ, τα διάβασε όλα μαζί, στεναχωρήθηκε και αποφάσισε να μπει πάλι στα κρυφά στο εργαστήριο του Παπα-στρουμφ. Και ήταν η μόνη φορά που ο πρωταγωνιστής μας εκτέλεσε μία συνταγή, τη λεγόμενη «περί ομοιότητας», σωστά.



Ο μικρός Σπιρτούλης μας καθώς βγήκε έξω από το μυστήριο σπίτι, ήταν ίδιος με όλα τα άλλα Στρουμφάκια. Και εδώ θα αναρωτηθείτε, αφού καθένα είναι διαφορετικό, πως γίνεται να είναι όλα τα ίδια; Θα σας απαντήσουμε: ο καθένας είχε την διαφορετικότητά του, όμως ο Σπιρτούλης έπαιρνε τη μορφή εκείνου που ήταν απέναντι του. Σαν καθρέπτης έμοιαζε ο Σπιρτούλης μας.



Κατάλαβε, όμως, πως έτσι δεν θα καταφέρει ποτέ να είναι ευτυχισμένος, μιας και δεν θα είχε ποτέ ξανά τη δική του προσωπικότητα. Έβλεπε ξαφνικά να έχει απόψεις που δεν του άρεσαν, να έχει αναμνήσεις που δεν ήθελε, να έχει συναισθήματα που απεχθανόταν.



Όντας, λοιπόν, το πιο περίεργο κι ισχυρογνώμον Στρουμφάκι της παρέας, αποφάσισε να βρει το αντίδοτο που θα λύσει τα μάγια. Τα μόνα μάγια που είχε κάνει σωστά στη στρουμφοζωή του. Έτσι, αρχίζει μανιωδώς να ψάχνει σε εφημερίδες, σε παλιά βιβλία και σε περιοδικά. Σε μια μικροσκοπική σελίδα ενός ξεχασμένου βιβλίου βλέπει πως για να λύσει αυτά τα ανυπολόγιστα μάγια, πρέπει να κάνει ένα θαλάσσιο ταξίδι στο «Μεγάλο Νησί». Φτιάχνει όπως όπως μια σχεδιά και κουπιά, τη φορτώνει με τα απολύτως απαραίτητα και ξεκινάει το ταξίδι του.



Τώρα, όμως, δώστε μεγάλη προσοχή: η συνταγή που βρήκε είχε κι αυτή την ιδιαιτερότητά της. Χρειάζεται τέσσερα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε ένα πέμπτο, το οποίο θα πρέπει μόνος του, ο Σπιρτούλης, να το ανακαλύψει. Με κόπο, δοκιμασίες και περίεργες περιπέτειες ο ήρωας μας θα τα καταφέρει(;) να λύσει τα μάγια και να γίνει πάλι μοναδικός κι ίσως λιγάκι ξερόλας. Εμ, καλά να πάθει το παρορμητικό Στρουμφάκι. Λες και η μοναδικότητα είναι μειονέκτημα! Λοιπόν, τί κάθεστε; Ξεκινήστε το ψάξιμο να βοηθήσετε τον ανασφαλή Σπιρτούλη μας!



# ΣΤΡΟΥΜΦΟ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Στρουμφίστε την ομάδα σας και ορίστε αρχηγό (Ελάχιστος αριθμός ατόμων ανά ομάδα : 6)

Δώστε όνομα στην ομάδα σας (ΟΧΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ)

Στρουμφίστε να κάνετε δήλωση συμμετοχής στο περίπτερο που θα βρίσκονται οι ΣΠΙΡΤΟΥΛΗΔΕΣ ,κάπου στα λιοντάρια

Λάβετε τα απαραίτητα εφόδια: καπέλο, αντιηλιακό, κουβαδάκια, βατραχοπέδιλα, μπρατσάκια

**ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ:** την όρεξη για δράση και την καλή διάθεση σας

Την ημέρα διεξαγωγής του παιχνιδιού ο αρχηγός της ομάδας πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά την ομάδα του μέχρι τις 13:30 στη Δημοτική Πλαζ Καρτερού.





# 5<sup>ο</sup> ΚΥΝΗΓΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | ΟΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 14:00